



28 – 30 augusti 2020 var vi 20 deltagare, aktiva eller f.d.mc-poliser som genomförde Mc-polisveteranernas årliga KulTur-event. Det var totalt 23 anmälda men på grund av skador och sjukdom så lämnade 3 anmälda deltagare wo.

Undertecknad tog över stafettpippen i samband med 2019 års KulTur. Thommy Elgh tillfrågades om att var med som hjälpansvärd, vilket han inte var sen att ställa upp på. Vi planerat in Kosta som boendeort samt vägar med tanke på lite olika kulturminnen till Småland och Blekinge.

Fredagen möttes vi på Rasta i Klevshult. Efter försiktiga "corona" hälsningar och kort genomgång för den första delen av färden, som var till Vrigstad. Avfärd var bestämd till klockan 14.00. Men bl.a. på grund av ett rejält regnväder blev avfärden ca 15 – 20 minuter senare.

Då vi var ett större deltagare antal så delade vi in oss i två grupper till att börja med. Thommy tog ett gäng som körde en del grusvägar och jag tog det andra gänget. Bägge grupperna körde på fina men rejält våta vägar runt sjön Rusken. Bruksorten Ohs och klosterreinen i Nydala passerades.

Vi sammanstrålade hemma hos Thommy i Vrigstad där hans hustru Carina som bjöd på kaffe och småländsk ostkaka med gräddor och sylt i trädgården. Mycket gott och välsmakande. Ostkakan som tillverkas i Vrigstad är enligt Thommy och mig den bästa som finns att få.



Som tur var hade Thommy och Carina informerat sina grannar om vår ankomst, för vi fyllde gatan med våra motorcyklar.



När vi njutit färdigt av det Carina så corona-säkert och trevligt bjudit på så delades deltagarna in i fyra grupper och försågs med vägnoter som Thommy och Carina tagit fram för fredagens och lördagens åkningar. Dessa vägnoter hade de kört både med bil och sedan med motorcykel för att kolla så att allt stämde. Hatten av och stor eloge för detta fina jobb. Att vi delade in oss i mindre grupper var ett uppskattat inslag. Att köra 20 mc-åkare på rad efter varandra var ju inget bra alternativ som passade det vägval som tagits fram. Strax innan avfärd från Vrigstad så upphörde regnet. Men regnet hängde i luften resten av eftermiddagen.

Det första stoppet på färden mot Kosta var vid Hörnebo Skiffergruva strax väster om Ramkvilla. Brytningen av skiffret som gjordes i sista halva av 1800-talet. Därefter så konkurrerade takteget ut skiffer som takbeklädnad. Det finns 3 dagbrott vid Hörnebo där man bl.a. gjort en 130 meter lång tunnel under vägen för att komma in till det största dagbrottet.

Efter Hörnebo blev det grusväg fram till Ramkvilla. Därefter en skön kurvig och backig väg som tog oss till Braås. Där blev det ett kort stopp för att byta noter för den vidare färden.

Nästa grusväg som vi kom in på var vägen till Linnebjörke och Herråkra. Vid kyrkan i Herråkra gjordes en uppdelning för de som hade önskemål att ta grusvägar genom skogarna till Kosta eller vägen förbi Björneke – Bergdala och sedan via Lessebo till Kosta.



Undertecknad tog täten för grusgänget då det var i min barndoms hemtrakter och på vägar som jag bl.a. kört moped på för drygt 50 år sedan. Mycket fin grusvägssträcka med härligt grussträng i mitten. När vi kom fram till Kosta Lodge så var det bara nöjda och glada miner (nästan så att man behövt den berömda citronen för att få bort "smilelet").



Då någon grupp hade lite svårare att ta del av noterna så blev ankomsten till Kosta Lodge lite varierande. Vår gemensamma middag flyttades fram 30 minuter. Men viltkebaben av vildsvin som de flesta tog var en bra avslutning efter en händelserik och trevlig dag.

Lördagens avfärd var satt till 08.30 för att vi skulle komma hem till boendet i bra tid för kvällens "hyttsill". De första 2 milen var inte så upplyftande men efter vi kommit fram till Rv 31 och Orrenäsasjön så blev det en riktigt go och skön mc-väg till Boda. Stopp utanför glasbruket. Färden gick sedan vidare via Alstersjöholm – Påryd – Gullabo till fiket i Torsås. Efter en riktigt god kopp kaffe och nybakat drog vi vidare till Brömsebro och Fredstenen i Bröms. Minnessten är rest som ett minne efter freden 1645 mellan Sverige och Danmark då bl.a Skåne, Blekinge och lite senare även Halland blev en del av Sverige.





Vi lämnade Bröms i en regnskur. Därefter passerade vi igenom det pittoreska Kristianopel och vidare till Jämjö för att sedan ta E 22:an till Karlskrona.

I Karlskrona så blev det enklare lunch vid Cirkel-K och McDonalds. Det väntade ju rejäl mat i hyttan på kvällen. När vi lämnade Karlskrona så var det väldigt mörka moln norrut och i den riktning vi skulle färdas. Mycket riktigt så fick vi rejält med regn på oss efter Tving och på färden via Möljeryd till det korta stoppet vid kyrkan i Eringsboda. Därefter kom vi att åka på "Utvandranas väg" via Pellamåla till Klasatorpet, Långasjö (där bl.a filminspelningen av Utvandrarerna gjordes med Max von Sydow o Liv Ullman, 1971). Färden gick sedan vidare på "Utvandranas väg" till Åkerby vägskäl där emigranterna samlades för att vandra ner till fartygen i Karlshamn för vidare seglats till Amerika. Stopp gjordes även vid kyrkan "Ljuder socken" (som är en av Sveriges mest omtalade platser p.g.a Vilhelm Mobergs födelseort och hans böcker).

Efter att det varit lite uppehåll i vädret så fick vi regn igen sista sträckan till Kosta. Väl framme vid Lodgen (lite tidigare än beräknat) så blev det samling för "after-åk tjöt" och en eller kanske två "den lille Gröne" som Sören Mölgaard bjöd på. Några hann även på med ett bad i poolen.

18.30 kom "Pysen" och hämtade oss för färd till Kosta Glasbruk och dess skolhytta för "hyttsill".



19.00 drog musikerna igång Hyttsillen med lite information om kvällen. Hyttsill som är en gammal småländsk företeelse som kom sig av när luffarna kom till glasbruket och de varma hyttorna för att värma sig själva och för att värma sin medhavda salta sill och fläsk i ugnarna. Samtidigt så berättade luffarna om händelser och nyheter för glasarbetarna. Allt var säkert inte sant men det var en upplyftande stund på glasarbetarna som kanske inte såg mer än bruket och arbetarbostaden. Hyttsillen består idag av sillfiléer, stekt fläsk, isterband, bakad potatis, hårt bröd och ost. Lingonen som serveras till sillen är verkligen gott. Med sång och musik samt öl ch snaps var det rena njutningen. Det hela avrundades med ostkaka, grädde och sylt, till det serverades kaffe.





Efter förtäringen kom den duktige glasblåsaren (mästare/konstnären) Niklas och visade hur man med den varma glasmassan formade den till en skål. Han byggde på och värmdes upp i omgångar. Niklas som jobbat på olika studiohyttor i världen informerade och talade om de olika skeende som var under förevisning. Ett mycket uppskattat hantverk som alla storögt tittade på.

Klockan 22.00 kom "Pysen" för att hämta hem de som inte valde att promenera de drygt 2 kilometrarna till Lodgen. Vi var några som passade på att kolla i den fantastiska baren på "Glashotellet". Verkligen värt ett besök.

Söndagens avfärden var satt till 08.30. Många hade lång resväg hem, men de flesta ville ändå åka med och titta på Bilskroten på Kyrkömossen utanför Ryd. P-O Nordqvist och Bert Hag valde dock att påbörja sin hemfärd mot Dalarna direkt på morgonen. Sören Wictorsson tog följe med dem några mil för han skulle vidare till Oskarshamn och färjan till Gotland för ytterligare 5 dagars mc-åkning. Vi andra delade upp oss i tre grupper för färden till Ryd. Via lite "rakare" vägar via Lessebo – Linneryd – Tingsryd så blev det en helt underbar väg via Hunnamåla till Ryd där vi samlades för den sista korta färden till Bilskroten.



Jag var vid Bilskroten senast 2005 och min uppfattning är att naturen redan har gjort en hel del med skrotbilarna och all annat som finns där för att "återvinnas", så jag blev lite besviken på söndagens besök mot hur det var vid besöket för 15 år sedan.

Efter någon timmes besök så sa vi adjö till varandra för färd mot hemadresserna.

Håkan Röstlund som bor utanför Åre visade ett stort engagemang för MC-Polisveteranerna med sin medverkan. Hans mc-tur var på 289 mil.

Stor eloge även till "Sunkan" som med sina drygt 80 år är pigg och hänger med som vilken ungdom som helst.

Vem som tar hand om stafettpippen och var den hamnar nästa år är i skrivandets stund ej beslutad.

Vi som var med på årets KulTur event var Rolf "Sunkan" Sundqvist, Bert Hag, Lars Holm, Per-Ove Flodin, Bengt "Kihlle" Kihlberg, Sören Victorsson, Håkan Röstlund, Anders Arvidsson, Per-Ove Nordqvist, Peter Axelsson, Mats Stridh, Göran "Järnet" Järnebrant, Kristoffer Dahl, Mikael Christensson, Anders Hallqvist, Thommy Elgh, Anders Granath samt våra vänner från Danmark Erik Kristoffersen, Henrik Brunstedt samt Sören Mølgaard.

Nedtecknat av:

Anders Granath